



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Πρωτ. 956

Αριθμ.

Διεκπ. 512/6-9-2024
Εγκύλιος 205ⁿ

Σπάτα, 11 Σεπτεμβρίου 2024

MΗΝΥΜΑ

Προς τους μαθητές των Λυκείων & Γυμνασίων
των Μεσογείων & της Λαυρεωτικής
με την έναρξη του σχολικού έτους 2024-2025

Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες,

Θα ήθελα να σας ευχηθώ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ και να σας πω δυο λόγια.

Πολύς λόγος γίνεται στις μέρες μας για τη λεγόμενη Τεχνητή Νοημοσύνη, που ως επίτευγμα είναι κάτι μοναδικό και αξιοθαύμαστο, αλλά όχι και θαυματουργό. Στην πραγματικότητα, όπως υποστηρίζουν έγκριτοι ειδικοί επιστήμονες, πρόκειται για υπολογιστική ευφυΐα, όχι για νοημοσύνη. Η νοημοσύνη έχει να κάνει με τον νου, όχι με την εξυπνάδα' με τον εσωτερικό άνθρωπο και την αρετή. Ακούγεται και ο όρος DeepMind AI. Η αλήθεια είναι ότι η Τεχνητή Ευφυΐα δεν είναι καθόλου deep, δεν έχει βάθος, αλλά διακρίνεται για το τεράστιο εύρος της. Και βέβαια δεν έχει mind, δεν έχει συνείδηση και νου, δεν είναι νοημοσύνη. Και γι' αυτό υστερεί του ανθρώπου.

Σκοπός της εκπαίδευσης γενικά και του σχολείου είναι η μόρφωση, η διάπλαση, η καλλιέργεια και ολοκλήρωση του ανθρώπου. Αυτό δεν γίνεται μόνο με την ευφυΐα, την εξυπνάδα, τη συγκέντρωση γνώσεων και πληροφοριών. Αυτό γίνεται με την νοημοσύνη, την καλλιέργεια του νου, της εσωτερικής αντίληψης του ανθρώπου για τις αξίες και την αλήθεια. Στο περίφημο έργο του «Πολιτεία», ο Πλάτωνας θεωρεί ως βασικές αρετές τού ιδανικού πολίτη τη σωφροσύνη, την ανδρεία, τη φρόνηση και τη δικαιοσύνη, δηλαδή την καθαρότητα της καρδιάς, την τόλμη και δύναμη του φρονήματος, την ισόρροπη σύνεση και τη δυνατότητα διάκρισης του καλού από το κακό.

Αυτά και πρέπει να αποτελέσουν επιδίωξή σας στο σχολείο' μέσα από την εκπαίδευσή σας να γίνετε πολίτες μιας ιδανικής πολιτείας. Γι' αυτόν όμως τον μεγάλο σκοπό χρειάζεται και η βοήθεια και ευλογία του Θεού. Αυτός είναι ο λόγος που



ξεκινούμε τα πάντα με τον Αγιασμό.

Είναι σοφό που η χρονιά αρχίζει έτσι, με μια προσευχή όλα να τα σκεπάζει η αγάπη του Θεού. Γι' αυτό και θέλω να ευχαριστήσω την πολιτεία που αναγνωρίζει αυτή την αξία και τη συντηρεί μέχρι τις μέρες μας, προκειμένου να καλλιεργηθεί μέσα σας η νοημοσύνη, η πίστη στον Θεό, το ήθος, η αρετή.

Εύχομαι καλή πρόοδο, ευχάριστες και παραγωγικές σπουδές και, εφόσον ξεκινήσαμε με τον Αγιασμό, η νέα σχολική χρονιά να είναι και καλή και από τον Θεό ευλογημένη για όλους σας.



Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Μεσογαία & Λαυρεωτικής ΝΙΚΟΛΑΟΣ

